

Verksamhetsberättelse för år **2022**

för föreningen

Bygd i Samverkan – Bräkne-Hoby

ideella förening



Styrelsen

Ordförande:	Aline Nysingh
Vice ordförande:	Kristina Wolgast
Sekreterare:	Cecilia Broad
Kassör:	Johan Ohlsson
Ledamöter:	Roland Gustavsson, Stefan Rehberg, Birger Fogdestam; Lena Petersen, Leena Appelquist, Therese Morin, Carl Haller, Anette Strömberg

Revisorer och ersättare:

Birgit Ryberg, Bengt Eriksson, revisorssuppleant Eivor Johansson

Valberedning:

Sammanställande Staffan Håkansson, övriga ledamöter: Ulf Linde, Erika von Buxhoeveden

Medlemmar:

Hoby Företagarförening
Bräkne Hoby samhälls- och hembygdsförening
Mörtströmmens Fiskevårdsförening
Hoby GIF
Blekinge Folkhögskola
PRO Bräkne Hoby
Bräkne Hoby Trädgårdsförening
SPF Seniorerna
Järnaviks Skärgårdsförening
Backaryds Sportklubb
Backaryds Vägars Samfällighet
Bräkne Hoby LRF avdelning
Bräkne Hoby Församling
Bräkne Hoby Norra samhällsförening
Bräkne Hoby Bygdegårdsförening
Hobyskolan
Blekinge Naturbruksgymnasium
Rid och körsällskapet Sporren
Trädgårdsamatörernas Blekingekrets
Bräkne Hoby scoutkår
Backaryds samhällsförening
Föreningen Hoby Ekbacke
samt 21 enskilda medlemmar

Styrelsen

Bygd i Samverkan har haft 10 styck protokollförda styrelsemöten. Möten hölls i Kulturhuset och i Arkivet när Kulturhuset stängdes på grund av för hög radonhalt.

Den 18 januari hölls ett välbesökt medlemsmöte på Folkhögskolan. Kvällen inleddes med musikunderhållning av låtskrivarlinjen vid Folkhögskolan. Styrelsen berättade hur Bygd i Samverkan är organiserad nu för tiden och vilka projekt som är på gång. Ronneby kommunens föreningskoordinator Peter Parnfelt redogjorde alla regler när man vill söka föreningsbidrag från kommunen. Sedan fanns en livlig diskussion om Bygd i Samverkans framtid nu det har blivit jobbigare att rekrytera nya styrelseledamöter som har tillräcklig tid att engagera sig för alla verksamheter som föreningen gjorde förut.

Ordinarie årsmötet hölls 22 april på Folkhögskolan. Gäst var stadsarkitekt Helen Revelj som pratade om planer och pågående projekt i Bräkne-Hoby, Järnavik och Backaryd.

Ordförande Aline Nysingh representerade Bygd i Samverkan i Ronneby Kommunbygderådets styrelse, Försköningråd Ronneby kommun samt styrelsen i Idéburen Nätverk Blekinge (som vice ordförande).

Följande aktiviteter har genomförts under året:

By städning

Vi städade byn den 17maj inför Bräknetrampen. Städningen blev mycket uppskattad.



Samhällsfrågor

Äldreboende

Vi hade ett informationsmöte för allmänheten den 15 juni om Bräkne-Hobys framtida äldreboende. Mötet var väldigt välbesökt. Vid mötet förklarade politiker, tjänstemän och personal från Ambea hur planerna ser ut angående nybyggnationen av äldreboendet i Stenåsa. Tidigare samma dag hade personalen på Lindebo fått samma information. Det kom upp många frågor som diskuterades. Bygd i samverkan följer utvecklingen.



Tandvårdskliniken

I våras blev Bygd i samverkan kontaktade av personalen på tandvårdskliniken i Hoby som hade fått besked om att tandvårdskliniken i Bräkne-Hoby, efter sommarsesemestern, skulle pausas tills vidare. 2019 kämpade Bygd i samverkan för att få behålla tandvårdscentralen i Hoby som då var nedläggningshotad. Vi genomförde namnsinsamling, hade möte med politiker, kontaktade pressen mm. Region Blekinge hade då tagit ett beslut om att utveckla en utbildnings- och akutklinik i Ronneby, i samarbete med Jönköping. Detta för att göra Ronneby mer attraktivt för tandläkare och tandläkarstudenter. Vår tandvårdscentral skulle vara kvar i Bräkne-Hoby i alla fall tills denna utbildningsklinik var klar, vilket planerades till omkring 2022. Nu i våras väcktes oron igen, då personalen fått besked om att de var tvungna att flytta till Ronneby. Detta ville de dock inte pga arbetsmiljöproblem på Folktandvården i Ronneby. Efter att Bygd i samverkan hade blivit kontaktade av tandvårdspersonalen kontaktade vi tandvårdsnämnden i Region Blekinge. De menade att detta inte var en politisk fråga utan en intern personalfråga. Vi hade sedan ett möte med tandvårdsnämndens ordförande, Karin Nordvall, och vice ordförande, Teo Zickbauer, i september. Vi fick då veta att utbildningskliniken är på gång men är försenad. Under sommaren sade en del av personalen på tandvårdscentralen i Bräkne-Hoby upp sig. Det är fortfarande oklart om vad som kommer att hända med tandvårdscentralen i Bräkne-Hoby.

Bevarandeplan Bräkneån

Bygd i samverkan lämnade i september in ett remissvar till Länsstyrelsen angående bevarandeplanen för Bräkneån.

Planberedning Bräkne-Hoby

Bygd i samverkan har haft två möten med stadsarkitekt Helena Revelj som informerade om ombyggnationen av Tallet till lägenheter, den planerade förskolan i Bräkne-Hoby, samt bebyggelseutvecklingen i området s.k. Br-01 (se röd cirkel) .



Förberedning Socialt Företag

Bygd i Samverkan har drivit olika framgångsrika arbetsmarknadsprojekt under senaste åren. Först i Bräkne-Hoby och senare på hela landsbygden i Ronneby kommun under namnet 'Attraktiv Ronneby Landsbygd'. Arbetslagets anförande av Stefan Rehberg blev känt och mycket uppskattat på landsbygden. Av olika anledningar tog kommunen över projektet år 2022.

För att utveckla en mer stabil bas till dylika arbetsmarknadsprojekt på sikt, gjorde Bygd i Samverkan tillsammans med Ronneby kommun en förstudie "Underhållsmodell för landsbygden Ronneby kommun". Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att använda sig av en modell baserad på delaktighet för att jobba med landsbygdsutveckling med fokus på förskönande insatser och underhåll av leder och slingor i Ronneby kommun.

En rekommendation i förstudien var att undersöka möjligheten att starta ett socialt företag för landsbygden. Ordförande Aline Nysingh hade olika möten med rådgivningsbyrån Coompanion och berörande enheten i Ronneby kommun för att reda ut vilka förutsättningar krävs för att starta ett socialt företag.

Bygd i Samverkan köpte i oktober 2021 Bräknebygdens Aktie Bolag (BBAB) med tanken att utveckla bolaget till ett socialt företag för Ronnebys landsbygd.

Under 2022 deltog Bygd i Samverkan i en annan studie 'Arbetande bygden' genomförd av Enheten för Arbetsmarknad & Integration i Ronneby kommun. Aline Nysingh var ledamot i styrgruppen för projektet. Intervjuer med arbetssökande och landsbygdsföretag gav en aktuell lägesbild som ett bra och strukturerat underlag för att föreslå åtgärder för bättre matchning. En av arbetshypoteserna i studien gällde att ett socialt företag skulle kunna vara ett alternativ för att lösa de samhällsutmaningar som finns på landsbygden. Flera företag har uttryckt behov av att kunna dela personal med andra företag, då många har behov av att anställa utifrån säsong.

Genom bl.a. ett studiebesök på det sociala företaget Jobbklotet i Sölvesborg blev slutsatsen att möjligheten att starta ett socialt företag inte kommer vara genomförbart utifrån de förutsättningar som finns idag.

För det första så måste det finnas en vilja och en riktning från politiken i att stötta ett socialt företag vilket det inte gör i Ronneby Kommun i dagsläget. För det andra behöver det finnas personer med kunskap, engagemang och vilja att driva ett socialt företag, vilket det inte gör i dagsläget.

I november 2022 tog Bygd i Samverkans styrelsebeslut om att lägga idén att bilda ett socialt företag på is.



Kulturgrupp

Efter pandemin hade kulturgruppen ambitiösa planer att utveckla arbetet. Vi ville satsa på mera samarbete med övriga Bygd i Samverkans medlemmar. Gruppen satsade på många möten för att få samarbetet skulle komma igång.

Samarbetet med Hembygdsföreningen och Kyrkan har varit lyckat, tyvärr lyckades vi inte lika bra med Folkhögskolan. Vi fick bara ett möte med FHS lärare team där vi planerade samarbete under hösten "vattenkunskap" "bokmässan" "textiltryck" som kändes spännande och kul - tyvärr rann kontakten ut i sanden.

Dock stagnerade Kulturgruppens arbete på grund av att det upptäcktes Radon utsläpp i Kulturhuset och därmed stängdes våra utställningslokaler från och med april 2022. En pågående utställning fick nedmonteras och den planerade dräktutställningen i samarbete med Hembygdsföreningen flyttades till museet, dock i mindre skala. Övriga planerade utställningar fick vi lämna återbud till pga. den höga Radonhalten i Kulturhuset. En del av kulturbidragspengar fick gå i retur till kommunen pga. inställda aktiviteter.

Följande aktiviteter har vi genomfört under 2022:

Konst utställningar

- *En Sjungande Revolutionen* - 30 år jubileum av Rigas belägring - Riga Lettland- Fotoutställning av Peteris Korsaks - januari/ februari -fortsättning från 2021
- Lena Gunnarsson - måleri
- Folkhögskolan - Textillinje
- Björn Gidstam- akvarell i samband med Blekinge boken

Workshop datum

Insektshotell tillverkning - en välbesökt workshop med bl.a. många barn.

Studieresa 30/3

Kulturgruppen ordnade tillsammans med Hembygdsföreningen en trevlig studieresa med buss till Biblioteket i Skruv. Ett bibliotek med nytänk, mera öppettider och möjligheter att ha möten och andra träffar i Bibliotekets lokaler. Dessutom besökte vi Skruvs Glasbruk. På vägen till Skruv besökte vi Älmebodas Hembygdsföreningens museum med trevlig guide som alla uppskattade enormt.

Sommar aktiviteter

Kulturpristagaren från 2021 Leif Olsson ledde en guddad kulturpromenaden vid Gyö fiskeläge o kusten 15/5, ett mycket uppskattat evenemang.



Konsert

I samarbete med Bräkne-Hobys församling hölls en Jäger Vesper med Jakthornskonsert med Nässjö jakthornsförening.

Konstförening

Kulturgruppen undersökte möjligheten att bilda en konstförening i Bräkne –Hoby, dock är planerna bordlagda tillsvidare.

Musik i parken

Ett arrangemang av trädgårdsföreningen som nu vill lämna över till kulturgruppen, utredning pågår om hur det ska organiseras och finansieras, då det i nuläget är oklart vilka bidrag som kan vara aktuella.

//För kulturgruppen, Inger Nilsson

Bräknetrampen

Pandemi och andra problem

Ja, nu har vi haft några år med Bräknetrampen som vi kanske helst vill glömma. Efter att ha ställt in Bräknetrampen helt 2020 och sedan flyttat den till hösten 2021 var vi jätteglada för att äntligen få arrangera Bräknetrampen på "normalt" vis - i slutet av maj. Allt gick enligt planerna fram till den 21 maj, då trampen skulle genomföras. Då öppnade sig himlen och det blev ösregn i stort sett hela dagen. Detta innebar, att många av dem som föränmält sig inte kom. Men trots regnet, var det ett antal som kom och direktanmälde sig denna dag! Vuxna, barn, elit och motionärer, ca 300 var det ändå som gav sig ut i detta väder!

Ekonomi

Att vi fick så pass få deltagare (vårt bästa år hade vi 1.250 deltagare) syntes naturligtvis tydligt på ekonomin. Vi gick för första gången med förlust som dock täcktes av det vi fått in under de "goda" åren. Det hade vi sparat som en buffert, ifall något sådant här skulle inträffa.

Återträff

Vi ansåg dock, att vi måste ordna en återträff för dem som hade varit med och hjälpt oss att genomföra Bräknetrampen. I slutet av september träffades vi på Arkivcentrum för att prata och förtära varsin baguette och hade en riktigt trevlig kväll tillsammans.

Möten

Bräknetrampens planeringsgrupp hade 16 möten inför Bräknetrampen -22. I denna grupp ingick som tidigare Ingegerd Linden, Staffan Håkansson och Lisbeth Eriksson.

Styrgruppen inklusive sträckansvariga träffades ytterligare 2 gånger. Sträckansvariga var Yngve Svensson

Silpingetrampen, Tommy Karlsson **Kustrampen**, Stefan Rehberg och Roger Kullman **Hjälmsatrampen** samt Peter Hokmström och Jenny Lenemark **Cykelspanarna**. Ingegerd Linden ansvarade för **Ådalstrampen**, Staffan Håkansson för **Elitrampen** och Johan Söderlund för **Mountainbiksträckan**.

Ann-Charlotte Johansson har varit Bräknetrampens kassör under året, men hon anser sig inte hinna med detta mer, varför vi nu söker någon annan, som kan ta den uppgiften.

//Ingegerd Linden, samordnare för Bräknetrampen



Aktivitetsgruppen Svenmanska trädgårdsparken

Under 2022 har fortsatt skötsel och utveckling av parken genomförts av medlemmar från Bygd i Samverkan i samverkan med Bräkne-Hoby Trädgårdsförening och Sällskapet Trädgårdssamatörerna Blekinge, kommunens parkavdelning och Stefan Rehbergs kommunala arbetslag. Ett 25-tal medlemmar från föreningarna har kontinuerligt bidragit till att det praktiska arbetet har kunnat genomföras vid 27 olika arbetspass mellan den 28 mars och 14 november. Arbetspassen för denna skötselgrupp har varit förlagda till måndagar mellan kl 9 och 12. Vid varje arbetstillfälle har antalet deltagare varierat från 8 till 20 personer, med en total arbetsinsats på totalt 1208 timmar. Dessutom har Bengt-Åke Karlsson lånats ut från folkhögskolan och biträtt med ca 72 timmar.

För att driva parkens utveckling har aktivitetsgruppen kontinuerligt också arbetat med administrativa och strategiska frågor kring ekonomi, ansökan om försköningsmedel och planering av beviljade satsningar. Ansvaret för detta har legat på en speciell utvecklingsgrupp, vars medlemmar har varit Eva Holmberg, Staffan Håkansson (ordf. i B-H trädgårdsförening), Per-Åke Foglert, Göran Fries (ordf. i STA Blekinge), Roland Gustavsson, Eva Gustavsson, Ola Pagels och Kristina Wolgast.

Adjungerade har varit Aline Nysingh (ordf. i BIS), Glenn Magnusson och Joakim Persson (kommunens parkavd.) samt Stefan Rehberg (kommunens arbetslag). Gruppen har haft 4 planeringsmöten under året. Eva och Roland Gustavsson har haft rollen som projektledare. Tidsåtgången för arbetet inom utvecklingsgruppen har inte bokförts och kommer utöver ovan redovisade timmar.

Även verksamhetsåret 2022 har påverkats av Coronan, speciellt eftersom Kulturhuset stängdes med omedelbar verkan i våras på grund av att höga radonhalter hade uppmätts. Parken har därför även detta år haft stor betydelse, då många valt att förlägga sina möten och träffar med anhöriga utomhus. En del möten har förlagts till Arkivet.

Löpande skötsel

Måndagarnas återkommande skötselarbete har bestått i ogräsrensning, krattning av gångar, lövräfsning, vattning (vi använde även rotvattning till buskar och träd), plantering, delning av växter, anläggning torvblock. Eva och Roland har startat varje arbetspass genom att summera läget, kring vad som gjorts och vad som återstår, men även genom att informera om och leda diskussion kring några aktuella trädgårds- eller växtfrågor. Vid varje tillfälle har parkavdelningen bistått med en container, där vi kunnat lägga vårt trädgårdsavfall.



Speciella utvecklingsinsatser

Renovering av pergola: Återstående del av gamla pergolan har målats och renoverats med nya balkar genom Mattissons Lantbruk Bygg o Entreprenad. Kommunens arbetslag har förbättrat målningen av pergolan vid parkens ingång samt befintliga trädgårdsmöbler (48 timar).

Ny sittplats: En ny tvåsitssoffa har inhandlats från Lappset och sittplatsen har iordningställts inne bland woodland-trianglarna. Gångstigar, kantade med torvblock har lagts i anslutning till sittplatsen, men även övriga partier av detta woodland har försetts med samma typ av gångstigar. Möjligheten att studera enskilda växter har därmed väsentligt förbättrats i ett läge, då många av växterna har uppnått en miljöskapande storlek. En del nya växter har inhandlats från främst Ulf Sill. Även Gertrud Larsson har drivit fram växter, som ska planteras här. Soffan är fastgjuten och väderbeständig. Arbetet med plattläggning och fastgjutning har genomförts av kommunens arbetslag (72 timar).



Fast bevattningssystem: Under vecka 32 installerades vår efterlängtade bevattningsanläggning av företaget Water Boys. Arbetet blev förskjutet på grund av sen vår och utvecklingsgruppen har lagt mycket tid på kontakter med denna firma samt med berörd rörfirma och kommunens elinstallatör.

Ola Pagels och utvecklingsgruppen har genom sitt arbete och olika kommunkontakter sett till att finansiering kunde ske genom den Park- och trädgårdsfond, som var avsedd för Svenmanska parkens utveckling och skötsel, men som under många år legat vilande. Fonden är nu utlöst och avvecklad. Bevattningssystemet har visat sig effektivt. Det har fungerat problemfritt och har varit lätt att anpassa efter väderförhållanden. Kommunen står som ägare till systemet och ansvarade för tömning (utblåsning) inför vintern.



Allmänt om växter: Eva Gustavsson har tillsammans med Gertrud Larsson kompletterat växtmaterialet genom bla. gåvor från medlemmar i Trädgårdsföreningarna, Gullewi Petersson, Gertrud Larsson.

Julgran: När parkavdelningen hade stängt ner fontänen och tömt dammen tände vi trädelysningen. En julgran har skänkts av Kristina Wolgast och den kom på plats vid dammen med en belysning som kunde tändas lagom till advent.

Information och övriga aktiviteter

Informationsinsatser: En omtryckning av 500 exemplar har finansierats av Bygd i Samverkan. Den har delats ut till besöksgrupper och spridits via turistinformation i Bräkne-Hoby och Ronneby. Den 27-28 augusti medverkade båda trädgårdsföreningarna på mässan Love Garden i Ronneby där det informerades om Svenmanska parken. Dessutom har utvecklingsgruppen sett till att få till stånd en fyra sidig artikel om parken i tidskriften Landskap, som är en branschtidning för alla som professionellt arbetar med trädgård, park och landskap i Sverige. Tidskriften utkommer med 8 nummer per år. Artikelns rubrik är "Att arbeta med trädgård på allmän mark". Den är publicerad i Landskap nr 1, 2023.

Växtmarknad: Med huvudansvar från Sällskapet Trädgårdsamatörerna Blekinge och med Bräkne-Hoby trädgårdsförening som medarrangör arrangerades växtmarknaden "Möte med våren" den 14 maj.

Skörde- och växtmarknad: Bräkne-Hoby trädgårdsförening stod bakom arrangemanget av en mycket välbesökt och lyckad Skörde- och växtmarknad den 17 september.



Guidade besök: Den 11 juni hade vi besök av Växjö trädgårdsförening och 27 augusti av Gotlandskretsens trädgårdsamatörer. Båda grupperna blev guidade av Eva och Roland Gustavsson.

Musikafnarn och andra kulturaktiviteter: Bräkne-Hoby trädgårdsförening har även i år anordnat två musikafnarn i parken; den 5 juli och 2 augusti. Kulturgruppen har även i år haft Yoga i parken.

// För skötselgruppen, Kristina Wolgast och Eva Gustavsson

Vandringsgrupp

Vandringsgruppen i Bräkne-Hoby startade september 2018 och i december 2019 bildades det som en projektgrupp i Bygd i Samverkan. Vandringsgruppen har genomfört vandringar i oförminskad takt under 2022.

Vandringsgruppen i Bräkne-Hoby jobbar på tre sätt:

- Genom ett antal rapportörer som bor vid strategiska platser i Bräkne-Hoby
- En ungdomsgrupp vars ungdomar är ute mycket i samhället och ser en hel del och som rapporteras
- Genom rena vandringar oregelbundet i byn och dess närhet (typ Järnavik)

Gruppen har ett möte ca en gång i kvartalet. Samverkan har under 2022 skett med delar av gruppen från Backaryd vilket är ett viktigt komplement till Bräkne-Hoby.



Varje onsdag under hela 2022 har gruppen rapporterat till BRÅ i Ronneby kommun vilket är väldigt positivt. Rapporterna är viktiga och vid ökade händelser så ökar polisen sin närvaro i byn.

Under 2022 så har Vandringsgruppen kommunicerat med varandra regelbundet och det har varit tryggt att kunna nå varandra, särskilt under våra turer i samhället med omnejd.

För att verksamheten ska kunna fortsätta 2023 så behövs det betalas ut reseersättning till tre bilar som kört under 2022. Möjlighet att införskaffa någon form av jacka samt ficklampor står också på önskelistan. Kanske kan sponsring av lokala företag vara lösningen.

Vandringsgruppen läser och använder sig av facebookgruppen "Det händer i Bräkne-Hoby" som en del i sina underrättelser och upplysningar ut i samhället.

Hur många vi är i gruppen, hur många rapportörer det finns och hur vi jobbar är sekretessbelagt.

//För Vandringsgruppen, Staffan Håkansson

STORT TACK!

Avslutningsvis vill styrelsen allra först tacka sina föreningsmedlemmar och personmedlemmar för allt stöd under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen vill också tacka alla i bygden enskilda personer och företag för allt det ideella arbete som lagts ned för att utveckla och marknadsföra vår bygd. Vi vill samtidigt tacka Ronneby kommun för gott samarbete och de investeringar som utförts i Bräknebygdens Kulturhus och i Svenmanska parken. Vi vill också tacka Ronneby Kommunbygderåd och myndigheter och organisationer för det fördjupade samarbetet som vuxit fram under året. Ett speciellt tack till våra sponsorer och projektfinansiärer som gjort det möjligt att vidareutveckla vår idé om samverkan i Bräknebygden. Till sist ett stort tack till alla i Bräknebygden, som medverkar till att bygdens goda rykte, som en plats där man hjälps åt och där det ständigt är nya aktiviteter på gång.

Bräkne-Hoby den 3 april 2023

Aline Nysingh

Kristina Wolgast

Johan Ohlsson

Cecilia Broad

Carl Haller

Anette Strömberg

Stefan Rehberg

Birger Fogdestam

Therese Morin

Leena Appelquist

Lena Petersen